



STICHTING AYUBOWAN

Holten, oktober 2021

Beste schrijffouders,

Het heeft even geduurd voor ik u mijn herfstnieuwsbrief kon schrijven, omdat het contact met het tehuis de afgelopen maanden erg moeizaam verliep. Behalve het feit dat de laptop nog steeds niet is gerepareerd, deed ook de telefoon het vaak niet. En als hij het wel deed was hij voortdurend in gesprek. Gelukkig is het Sister Sahayani, de Zuster die de post verzorgt, uiteindelijk toch gelukt om me een korte nieuwsbrief en wat foto's te sturen. Ook heb ik tijdens een telefoongesprek wat meer informatie over de nieuwe Sister Superior, Sister Nilanthi, van haar gekregen. Zij is 51 jaar oud, en heeft als Zuster ook verschillende landen bezocht; ze was in Ierland, India en de Phillippijnen. Voordat ze naar het Lourdes Girls'



Home werd overgeplaatst werkte ze in het centrale klooster van de orde in Wennapuwa, waar ze counseling deed. Haar hobbies zijn lezen en muziek, en ze luistert graag naar de meisjes, ook om hen te kunnen helpen.

Sister Nilanthi met een paar van de meisjes, links Sandamalie, de andere meisjes zijn nieuw.

Nu het nieuws dat ik over de afgelopen maanden ontvang. Twee meisjes ontvingen op 4 april hun eerste communie, Sandamalie en kleine Hiruni.



Op 14 april werd het Singalese en Tamil nieuwjaar gevierd met allerlei ceremonies en speciaal lekkers. Er werden spelletjes gespeeld, gezongen en gedanst.



Vanaf 17 april komt regelmatig



g Broeder Ignatius, voormalig hoofd van het Sint Anne's Boy College in Kurunegala de

Lourdes Girls' Home
Malkaduwwa, Kurunegala
Sri Lanka
Bankrekening NL07ABNA042.09.69.861



STICHTING AYUBOWAN

meisjes helpen met verschillende schoolvakken. Hij onderwijst wiskunde voor de meisjes in grade 6 tot 11, en Engels voor de meisjes die hun A level examens meten doen.

Op 21 april werd er een speciale dienst gehouden ter herdenking aan de bomaanslagen tijdens Pasen 2019. In heel Sri Lanka werden om 8:45 alle kerkklokken geluid, en tijdens de mis werd er voor alle slachtoffers en hun familie gebeden.

Op 4 mei werd er met de meisjes een evaluatie gehouden. Zij lieten weten wat hun verwachtingen waren, wat zij goed, en wat zij minder goed vonden in het tehuis. Daarna lieten de Zusters op hun beurt weten wat hun ervaringen en verwachtingen waren. Heel verhelderend voor iedereen.

Vanaf mei waren alle scholen weer gesloten vanwege Covid 19. In Sri Lanka heerst de zeer besmettelijke Delta variant, en om die in te perken werd er ook een avondklok ingesteld. Volgens de regels van de Kinderbescherming mochten de meisjes niet hun familie bezoeken, en de familie mocht zelf ook niet bij het tehuis op bezoek komen. Tijdens de lockdown zijn de meisjes begonnen met het verbouwen van hun eigen groente in de tuin van het tehuis. Onder andere worden er zoete aardappels, pinda's, uien, prei, en diverse soorten bladgroente verbouwd. Behalve een goede bezigheid voor de meisjes is het ook een verlichting van de kosten van levensonderhoud, want de prijzen van levensmiddelen zijn gedurende de maanden dat corona heerst enorm gestegen. Veel mensen hebben moeite het hoofd boven water te houden.

Sinds mei hebben de meisjes dus weer online les, via een paar telefoons. De school stuurt lessen en proefwerken op.

In juni werden er verschillende verjaardagen gevierd. Allereerst was er de verjaardag van de Bisschop. Hij woont op het terrein voor het tehuis, en de meisjes en Zusters gingen bij hem op bezoek om hem te feliciteren. De meisjes zongen hem toe, en ze kregen cake en limonade. De volgende verjaardag was die van de Sister Nilanthi, de Superior. 's Ochtends werd er in de kapel bij het tehuis een speciale dienst voor haar gehouden, en daarna was er de "cake-cutting-ceremony". In Sri Lanka wordt de taart niet zomaar aangesneden, het gaat op een speciale manier. De jarige snijdt een vierkant stukje van de cake af (die doorgaans ook vierkant is), en met dat stukje gaat ze de kring rond. Iedereen moet een klein hapje van dat stukje nemen, en pas daarna wordt de rest van de cake aangesneden en rondgedeeld. 's Avonds werd er een concert gehouden, met zang en dans. De priester kwam hen ook gezelschap houden, en hij speelde op het orgel om de meisjes bij het zingen te begeleiden. Tot slot was er voor iedereen home-made pizza, daar waren ze allemaal heel blij mee, want dat eten zij niet iedere dag.

Een week later was het de verjaardag van Sister Sahayani, ook weer met een speciale dienst in de kapel en een concert.

En in juli was het de naamdag van de oudste Zuster, Sister Annie Mary. Ook vaar haar een speciale dienst, en daarna een uitgebreide lunch- de hoofdmaaltijd in Sri Lanka.

Ook verschillende meisjes vierden hun verjaardag, waarbij weer uitgebreid werd gezongen en gedanst.

Corona heeft ook grote invloed op de familie van de meisjes. Van verschillende meisjes verloren de moeders hun werk in het



**Lourdes Girls' Home
Malkaduwwa, Kurunegala
Sri Lanka**

Bankrekening NL07ABNA042.09.69.861



STICHTING AYUBOWAN

Midden Oosten, en zij kwamen terug naar Sri Lanka. Daar wilden zij graag weer zelf de zorg voor hun kinderen op zich nemen, waardoor er dus een aantal meisjes het tehuis verlieten. Hun schrijffouders zijn daarvan inmiddels op de hoogte gebracht. Daarnaast zijn er ook een stuk of tien nieuwe meisjes in het tehuis opgenomen. Enkele van hen hebben een schrijffouder gekregen, maar voor het merendeel ben ik nog op zoek naar mensen die willen helpen. Mijn vraag aan u is daarom maar weer eens om in uw familie en kennissenkring te vragen of daar nog mensen zijn die misschien willen helpen. Als schrijven een probleem is, wil ik met alle plezier deze meisjes af en toe een kaartje sturen, maar ik kan natuurlijk onmogelijk iedereen sponsoren.

Er is dit jaar vrijwel geen post van het tehuis voor de schrijffouders binnengekomen. Dat komt vooral door corona. Sister Sahayani bundelt de post van de meisjes, en stuurt alles dan naar mij, en ik stuur het weer door naar u allemaal. Maar om de post te versturen moet ze naar het postkantoor, en daarvoor moet ze van het terrein van het tehuis af. Er is maandenlang een lockdown geweest, waarbij iedereen zoveel mogelijk thuis moest blijven; winkels waren maar beperkt open. En in plaatsen als een postkantoor of bank zijn altijd veel mensen. De Zusters durfden het niet aan om daarheen te gaan, ze vonden het risico van besmetting te groot. Zijzelf zijn inmiddels weliswaar gevaccineerd, maar de meisjes niet. Als een van hen ziek zou worden, zou ze alle anderen aansteken.

KERSTPAKKET

Na overleg met de Zusters wil ik ook dit jaar weer een kerstpakket sturen. Het zou voor de meisjes een lichtpuntje zijn, doordat zij niet van het terrein van het tehuis afkomen is hun leven erg eentonig, een pakje van hun schrijffouder zou een welkome afleiding zijn. Doordat er zoveel nieuwe meisjes zijn, en ik voor hen ook een pakje mee wil sturen, zijn we heel erg aan een laag gewicht gebonden. Maar ook in een pakje van **300 gram** kunnen we leuke dingen sturen: haarspeldjes, kettinkjes of armbandjes, zakdoekjes, handwerk materiaal, stiften, etuitjes, portemonneetjes, stickers. U kunt uw pakje tot 10 november naar mij opsturen, na het weekeind kan ik het dan op de post doen. Wel wil ik u, door de enorm gestegen verzendkosten vragen om een hogere bijdrage in de verzendkosten. Die zijn dit jaar **6 euro per persoon**; het ontbrekende bedrag zal ik zelf betalen. De bijdrage in de verzendkosten kunt u overmaken op mijn persoonlijke rekening: NL58 RABO 0340 7674 80 t.n.v. D.A.: van der Knaap/ J. A. van der Knaap-Versluys onder vermelding bijdrage verzendkosten.

Dat is voor deze keer al mijn nieuws over het tehuis.

Ik wens u allemaal een mooie herfst in goede gezondheid.

Met vriendelijke groeten,

Jenny van der Knaap.

